

ar-Rah'maan

< plakrand

ar-Rah'iem

al-Maalik

al-Qoeddoes

as-Salaam

al-Moe-emin

al-Moehaymin

al-'Aziez

al-Djabbaar

al-Moetakabbir

al-Khaaliq

al-Baarie-e

al-Moesawwir

Benodigdheden

- Lijmpistool
- Schaar
- Touw
- IJs lollystokjes
- Verf
- Kwast
- Decoratie; bloemen/stickers

al-Ghaffaar

al-Qahhaar

al-Wahhaab

ar-Razzaaq

al-Fataah'

al-'Aalim

al-Qaabidh

al-Baasit

al-Khaafidh

al-Raafi'a

al-Moe'izz

al-Moezill

as-Samie'a

al-Basier

al-H'akem

al-'Adl

al-Latief

al-Khabier

al-H'aliem

al-'Adhziem

al-Ghafoer

ash-Shakoer

al-'Aliy

al-Kabier

al-H'aafidhz

al-Moeqiet

al-H'aasieb

al-Djaliel

al-Kariem

ar-Raqieb

al-Moedjieb

al-Waasi'a

al-H'akiem

al-Wadoed

al-Madjied

al-Baa'ith

Mijn ladder naar het paradijs;

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) leverde over dat de Boodschapper van Allah (Vrede zij met Hem) heeft gezegd: "Allah heeft 99 Namen, honderd min één. Iedereen die ze leert zal het Paradijs binnengaan."

ash-Shahied

al-H'aqq

al-Wakiel

al-Qawwiyy

al-Matien

al-Waliy

al-H'amied

al-Moeh'sie

al-Moebdi'a

al-Moe'ied

al-Moeh'yie

al-Moemmiet

al-H'ayy

al-Qayyoem

al-Qawwiy

al-Waadjid

al-Maadjid

al-Waah'id

as-Samad

al-Qaadir

al-Moeqtadir

al-Moeqaddim

al-Moe'akhkir

al-Awwal

al-Aakhir

adhz-Dhzaahir

al-Baatin

al-Waaliy

al-Moeta'aalie

al-Barr

at-Tawwaab

al-Moentaqim

al-'Afoew

ar-Ra-oef

**Maalikoe-l-
Moelk**

**Dzoe al-Djalaalie
wa 'l-Ikraam**

al-Moeqsit

al-Djaami'a

al-Ghaniy

al-Moeghnie

al-Maani'ah

al-Moeta'aalie

adh-Dhaar

an-Naafi'a

an-Noer

al-Haadie

al-Badie'a

al-Baaqie

al-Waarith

as-Saboer